

PRIKBORD-NOTA

Beste mama en papa, het nieuwe schooljaar is van start gegaan...
We maakten vele afspraken met uw kapoen voor een goed verloop van het komende schooljaar.
Luister maar!

Als je een vraag hebt, ben je bij mijn juf altijd welkom!

Mama/papa zet op alles mijn naam, want er kunnen spulletjes verloren gaan.

Ik breng geen snoepjes of koeken met chocolade mee naar school. Liefst koekjes in een koekendoos.

Ik breng zelf een navulbare drinkbus mee met water. We brengen geen cola, limonade, fruitsap of andere dranken mee.

Mama/papa breng mij op tijd naar school. Zo stoor ik de klas niet. Je mag mij afzetten aan de poort met een dikke kus en knuffel.

Ik ga graag alleen naar het toilet of ik ben dat aan het leren. Mama/papa doe je mij kledij aan dat ik gemakkelijk kan aan- en uitdoen.

Per kindje één reserve broek, slip en kousen meegeven. Met naam erop! Het zakje blijft in de school.

Kindjes zo weinig mogelijk prulletjes meegeven om kwijtspelen te voorkomen. (bv. Overbodige speldjes, autootjes ...)

Als ik ziek ben, vertel je dat dan aan de klasjuf of schrijf je dan een briefje?

Vergeet niet om alle briefjes te lezen en in te vullen. Formulieren zo vlug mogelijk terug te geven. We dragen samen zorg voor het mapje.

Als jullie samen met ons aan deze afspraken werken wordt het vast een spetterend jaar!

De kleuterjuffen